

ES WAR EINMAL EIN LAND...

NYHED

At en stat ophører med at eksistere hører til sjældenhederne. Alligevel skete det den 3. oktober 1990, da Tyskland blev genforenet, og DDR blev en del af Forbundsrepublikken.

DDR var nabo til Danmark, men lå på den anden side af det jerntæppe, som i 45 år efter Anden Verdenskrig delte Europa adskilt af en grænse med pigtråd og landminer og fra 1961 med en mur i Berlin.

Hvad foregik der egentlig i Tysklands østlige del? Hvordan udviklede DDR sig efter grundlæggelsen i 1949? Hvordan levede man i dette land?

Man har ofte haft fokus på de negative sider af landet, men virkeligheden var ikke sort/hvid.

Livet i DDR havde mange aspekter. Og i den centrale tekst »Gelernter DDR-Bürger« fortæller Andreas Kieling om sin opvækst og den uddannelse i ungdomsorganisationen FDJ, som blandt andet satte ham i stand til at planlægge og gennemføre flugten til Vesten. Denne flugt skyldtes mere personlige end politiske forhold, og det fremgår, at det store flertal af befolkningen levede et ganske normalt liv, dog med en del afsavn sammenlignet med vestlige landes standard: man havde ikke frihed til at rejse, hvorhen man ville; de noget primitive biler måtte man vente på i årevis, og det kneb ofte med varer ud over det helt fundamentale. Til gengæld havde man arbejde, plads i vuggestuer og børnehaver og der var ikke forskel på rig og fattig; men forskelle i privilegier fandtes via partiet – der var ét parti, der bestemte det hele. Sådan byder der sig et broget billede – som det fremgår af teksterne. Det berygtede Stasi holdt øje med folk, men var ikke særlig effektivt og bekymrede ikke den store del af befolkningen. Men for de oppositionelle, der kom i dette hemmelige politiske kløer, var behandlingen hård. Bogen indeholder eksempler herpå.

Målgruppe: stx, hf, hhx og htx.

Pris efter skolerabat: 192,- kr. ekskl. moms ved direkte salg fra forlaget.



TYSKFORLAGET • Korskindelund 6 • 2670 Greve
Tlf. +45 70204990 • tyskforlaget@tyskforlaget.dk
www.tyskforlaget.dk